

רבי שניאור זלמן מליאדי התק"ה-התקע"ג

Rabbi Shneur Zalman of Liadi
1745-1812

שבט התשע"ב • 2/2012 • 889



הספר מורכב מעצות שהעניק בעל התניא לפונים אליו במהלך השנים. עצות אלה נארגו במשנה שיטתית ומאורגנת היטב, המבוססת על שדרת הפרד"ס - הפשט, הרמז, הדרש והסוד - ויונקת, מתוך בקיאות עצומה, מכל מדפי ארון הספרים היהודי. על ספר התניא נאמר כי הוא מקפל בתוכו תשובות לכל השאלות שמעסיקות את האדם, ובראשן מיהו האדם ומה תפקידו בעולם.

ספר התניא תורגם עד היום ל-11 שפות והודפס במעלה מ-5500 מהדורות בהוראת הרבי מליובאוויטש וכחלק מרעיון ההפצה של רעיונות פנימיות התורה בעולם, נוהגים החסידים להדפיס את ספר התניא בכל מקום אפשרי. כך למשל ראה התניא אור במצרים, באיראן ובלבנון.

דרכו של אדמו"ר הזקן שינתה את תפיסת החיים של מאות אלפי בני אדם ברחבי העולם, שבחרו ללמוד בספר התניא. דרך זו מגשימה את חזונו של הבעל-שם-טוב - הבאת המשיח על-ידי הפצה של מעיינות פנימיות התורה, מעיינות הכוללים בין היתר ידיעה מעמיקה של נפש האדם וגילוי מציאות הבורא בעולם.

ד"ר יחיאל הררי

מרצה במכללת ספיר

ומחבר סדרת ספרי עצות התניא



ההיסטוריה היהודית משובצת במספר מצומצם של תחנות, שבהן יחידי סגולה הצליחו לשזור את אור, רוחב ועומק המחשבה היהודית לכדי ניסוח הגותי, שיטתי ומקיף. כאחת מהתחנות החשובות ביותר באלף האחרון אפשר למנות את מפעלו של רבי שניאור זלמן מהעיר ליאדי שבאזור פולין. הרבי נקרא בקרב חסידיו גם בשם אדמו"ר הזקן, ומקובל לתארו כנכדו הרוחני של הבעל-שם-טוב. הוא הקים את חסידות חב"ד לפני כמאתיים שנה, והיה ממנהיגי יהדות רוסיה הקיסרית באותה תקופה. מתוך כתביו בולט כי היה עילוי בקנה מידה יוצא דופן, אדם צמא לידיעה, ששלט בכל תחומי התורה והיה בקיא בנושאים רבים נוספים.

הרבי מליובאוויטש, מנהיג החסידות בדור האחרון, התבטא פעם שבעל התניא הגיע לדרגה רוחנית כה גבוהה, שאם היה חי בתקופת התנאים, הוא היה תנא גדול, ואם היה בתקופת הנביאים, הוא היה נביא גדול.

אדמו"ר הזקן הניח על מדף הספרים היהודי תרומה, המסכמת את ליבת ההגות היהודית על שלל היבטיה, ששיאיה הם הקודקס ההלכתי - "שולחן ערוך הרב" וספר "התניא". התניא, שפורסם בשנת התקנ"ז (1797) מהווה, כפי שמעיד המחבר בעצמו, ארגז כלים מעשיים, אסופה של פתרונות ותמרורי דרך, שנועדו לסייע לקורא להשיג איזון נפשי, תוך התמודדות עם קשיי החיים ומשברים פנימיים.

עיצוב בול ומעטפה: אהרן שבו

עיצוב חותמת: דויד בן-הדור

Stamp & Envelope design: Aharon Shevo

Cancellation design: David Ben-Hador

Rabbi Shneur Zalman of Liadi, 1745-1812

There are a limited number of defining moments in Jewish history when extraordinary individuals were able to weave and formulate the length, breadth and depth of Jewish Thought into a single contemplative, systematic and comprehensive entity. One of the most significant of those moments within the last millennium was the work of Rabbi Shneur Zalman of Liadi, a town near Poland. Among his followers, the Rabbi was also known as the "Old Rebbe" (Admor HaZaken) and he is customarily described as the spiritual grandson of Rabbi Yisroel ben Eliezer, the Baal Shem Tov. He founded Chabad Hasidism two hundred years ago and was one of the leaders of Czarist Russia's Jewish community at that time. His extraordinary genius is apparent in his writings. He possessed a great thirst for knowledge, with an immense command of the Torah and was proficient in many other areas as well.

The Lubavitcher Rebbe, leader of Hasidism in this past generation, once said that the Baal HaTanya had attained such a high level of spirituality that, had he lived in the days of the Tannaim (the Rabbinic sages whose views were recorded in the Mishnah), he would have been great among them. And if he had lived in the days of the Prophets, he would have been a great prophet.

The Admor HaZaken contributed greatly to Jewish philosophy with his most significant works, the Shulchan Aruch HaRav and the Tanya, which summarize the core of the most diverse aspects of Jewish contemplation. As the author himself attested, the Tanya, published in 1797, constitutes a collection of practical tools, solutions and instructions designed to help the reader attain mental balance while coping with life's difficulties and internal crises. The book contains advice that the Baal HaTanya offered over the years to those who turned to him. These pieces of advice were woven into a systematic and well organized philosophy based on four levels of interpretation known as "PaRDeS" - Peshat ("simple" the direct meaning), Remez ("hint" the symbolic meaning beyond just the literal sense), Derash ("seek"

חוממת אירוע להופעת הבול
SPECIAL CANCELLATION



comparative meaning as given through similar occurrences), Sod ("secret" the mystical meaning as given through inspiration or revelation) – which draws expertly from the entire range of existing Jewish Thought. It is said that the Book of Tanya holds answers to all the questions that human beings contemplate, the most fundamental of which is "who is Man and what is his role in the universe".

The Tanya has been translated into 11 languages thus far and over 5500 editions have been printed! The Tanya is published wherever possible, as instructed by the Lubavitcher Rebbe and as part of the concept of spreading the inner wellsprings of the Torah throughout the world. Thus for example, it has appeared in Egypt, Iran and Lebanon.

The writings of the Admor HaZaken changed the way in which hundreds of thousands of people around the world perceived life after studying the Tanya. This is the fulfillment of the Baal Shem Tov's vision of bringing forth the Messiah by spreading the inner wellsprings of the Torah, which include a deep knowledge of the human soul and discovery of the Creator's reality.

Dr. Yechiel Harari

Lecturer, Sapir Academic College and author of a series of books on the Advice of the Tanya

השירות הבולאי - טל: 076-8873933

שדרות ירושלים 12, תל-אביב-יפו 68021

The Israel Philatelic Service - Tel: 972-76-8873933

12 Sderot Yerushalayim, Tel-Aviv-Yafo 68021

www.israelpost.co.il * e-mail: philserv@postil.com

Issue: February 2012

Stamp Design: Aharon Shevo

Stamp Size: 30 mm x 40 mm

Plate no: 855 (one phosphor bars)

Sheet of 10 stamps

Tabs: 5

Printers: Cartor Security Printing, France

Method of printing: Offset